

Oranje Buiten!

Programma 2021

Dinsdag 27 april – Koningsdag

10.00 uur Aubade in je voortuin

10.00 – 17.00 uur Levend Ganzenbord

Aanmelden: <https://ovgoudriaan.nl/levend-ganzenbord>

16.30 uur Thuistoost en lawaaitocht

Vrijdag 27 augustus

Feestdag!

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en wij willen u vragen om de website (www.ovgoudriaan.nl) en/of onze Facebook in de gaten te houden voor de laatste stand van zaken.

Feestweek 2022

Helaas, velen van jullie hadden het al verwacht, maar nu is het officieel: de feestweek wordt verplaatst naar 2022. We hadden heel veel zin om dit jaar wel een feestweek te organiseren, maar we hebben nog niet voldoende perspectief om het door te laten gaan. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat buurten kunnen samenkomen om alle voorbereidingen te treffen. Met de huidige lockdown is dat helaas niet mogelijk. Hopelijk kunnen we er in 2022 een extra groot feest van maken! Als de omstandigheden het toelaten, hopen we op **vrijdag 27 augustus** wel een feestje te organiseren. Meer informatie hierover volgt later.



Voorwoord Burgemeester



Beste Molenlanders,

Samen vieren en herdenken is belangrijk. Dagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag en 4 mei geven ons een gevoel van verbondenheid. Het zijn dagen die ons samenbrengen. Het liefst zingen we met elkaar het Wilhelmus tijdens de aubade, eten we na afloop samen een tompouce of doen we mee aan de zeskamp.

Gedenkwaardige dagen

Heel Nederland kleurt op 27 april oranje. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander viert dan zijn 54ste verjaardag. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd! Vorig jaar werd Koningsdag al omgetoverd tot Woningsdag. Dit jaar zien deze dagen er ook anders uit. We zitten in een crisis, nog steeds. Ondanks dat kunnen we er mooie, gedenkwaardige dagen van maken. Dat hebben de vrijwilligers van de Oranjeverenigingen en 4 mei comités vorig jaar al bewezen, maar met de plannen voor dit jaar komt dat zeker goed. Juist in deze tijd, waarin we allemaal wel wat steun kunnen gebruiken.

Na 75 jaar vrijheid

Vorig jaar stonden we stil bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog en dat we sindsdien weer in vrijheid leven. Er wordt gezegd dat wij nu, 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog, leven in de grootste crisis sindsdien. De gevolgen van de coronacrisis dringen door tot in elk detail van ons dagelijks leven. Dat doet ons nadenken over de stand van vrijheid in Nederland anno 2020. Op dit moment staat vooral onze bewegingsvrijheid en de vrijheid om anderen te ontmoeten onder druk. Deze actualiteit laat zien dat vrijheid nooit af is. Alhoewel de oorlogstijd heel anders was, zijn we 76 jaar later op zoek naar een evenwicht tussen het maatschappelijk belang en individuele vrijheid. Tussen jezelf kunnen zijn en rekening houden met de ander. Dat is nu actueler dan ooit. Er wordt van ons gevraagd de verantwoordelijkheid te nemen om voor elkaar te zorgen. Die vrijheid is gelukkig ongedeerd. De vrijheid om elkaar bij te staan en een luisterend oor te bieden.

We doen dit samen

Het raakt me om te zien dat iedereen in Molenlanden er het beste van maakt. Want hoe verschillend we ook in Molenlanden zijn, we doen dit samen. We verlangen naar het moment dat we elkaar weer als gewoonlijk kunnen ontmoeten. En als u nog lekkere hapjes, tompoucen of een oranje blouse wilt kopen, doet u dat dan bij een Molenlandse ondernemer? Ze hebben het nodig.

Ik wens u hele fijne dagen!

Met vriendelijke groet,

Theo Segers

Burgemeester van de gemeente Molenlanden

Aubade in je voortuin

Om klokslag 10.00 uur willen we weer met elkaar het Wilhelmus zingen. Helaas is het niet mogelijk om met elkaar bij de Multistee te zingen. Maar we kunnen wel vanuit onze tuin of bij onze voordeur meedoen, net als vorig jaar! We roepen iedereen op om zijn of haar instrument (potten of pannen meegerekend) mee naar buiten te nemen en gezellig muziek te maken.



Levend Ganzenbord

Om op veilige wijze toch een leuke activiteit voor jullie te organiseren, hebben wij het spel Levend Ganzenbord opgezet. Door het hele dorp hangen quizvragen en leuke opdrachten. Deze activiteiten zijn bedacht voor jong én oud, dus iedereen kan meedoen!



Op de fiets kunnen jullie al dobbelend langs deze plekken om vervolgens op nummer 63 uit te komen! Aanmelden kan via onze website (<https://ovgoudriaan.nl/levend-ganzenbord>). Vorm een team binnen de huidige corona maatregelen (bijvoorbeeld: een huishouden). Kies jullie gewenste starttijd

en op dat tijdstip kunnen jullie bij de Multistee een antwoordformulier en routekaart op halen. Neem zelf je dobbelsteen mee! 😊

We vragen jullie om terughoudend te zijn in groepsvorming. Door de verschillende starttijden proberen we dit zoveel mogelijk tegen te gaan, maar onderweg vragen we daarin ook jullie eigen verantwoordelijkheid. Houd ten alle tijden voldoende afstand van elkaar.

Tip: ondersteun in deze tijden onze lokale horeca door een drankje en een hapje te bestellen (denk aan 't Raadhuis en Lekker PartyCatering).

Thuistoost en lawaaitocht

Wat is een Koningsdag zonder toost? Om 16.30 is er een landelijk proost moment. Daar doen we graag aan mee! Pak er een lekker drankje bij, zoek een plekje in de voortuin en geniet! Als klap op de vuurpijl zal er tijdens deze borrel wat entertainment langs de voortuinen komen. Vanaf 16.30 uur mag iedereen die dat wil met veel lawaai door het dorp. Er is geen verzamelplek, dus iedereen mag vanuit zijn/haar eigen vertrekpunt een rondje dorp maken. Pak alle brommers, motoren en andere voertuigen maar vast uit de schuur. Fleur ze op, zorg dat ze veel lawaai maken en laat heel het dorp weten dat het Koningsdag is. Let er wel op: er mag geen samscholing plaatsvinden, dus houd voldoende afstand tijdens de lawaaitocht!



4 mei – Dodenherdenking

Dit jaar is er weer geen herdenkingsbijeenkomst in de kerk en bij de oorlogsgraven. We willen iedereen vragen om de hele dag de vlag halfstok te hangen. Er worden op 4 mei, in besloten kring, kransen bij de graven gelegd. De beelden worden later online gedeeld op de website en facebook. Iedereen is vrij om zelf, op een eigen moment, langs de graven te gaan.

Binnenkort wordt er een huis-aan-huis flyer uitgedeeld met o.a. met gedichten van groep 8 van De Fakkelt.



Vlaginstructie

Koningsdag: Van zonsopgang tot zonsondergang mag de vlag mét wimpel volledig gehezen worden.

4 mei: Van zonsopgang tot zonsondergang mag de vlag (zonder wimpel) halfstok gehezen worden.

5 mei: Van zonsopgang tot zonsondergang mag de vlag (zonder wimpel) volledig gehezen worden.

Bestuursleden Oranjevereniging



Simon Bor	(Voorzitter)
Jantine den Haan	(Secretaris)
Marcel Vonk	(Penningmeester)
Femke den Besten	Joël van der Grijn
Lotte Timmer	Mario de Lijster
Roelof Akkerman	Wouter Nederveen
Marlene Hoogendoorn	(niet op bovenstaande foto)

E-mail: trouwaanoranje@gmail.com

Even voorstellen



Mijn naam is Marlene Hoogendoorn, ik ben 26 jaar en hard op weg om een échte Goudrianer te worden 😊
Doordeweeks ben ik te vinden in Rotterdam, waar ik op de endoscopie afdeling van het Erasmus MC mag werken.

Nu ik bijna 9 maanden in Goudriaan woon, lijkt het mij leuk om lid te

worden van de Oranje vereniging 'Trouw aan Oranje'. Hopelijk kan ik hier mijn creativiteit en energie kwijt en hoop ik veel nieuwe contacten te mogen leggen.

Contributie

Het innen van de contributie is voor het bestuur jaarlijks een heel karwei. Om het innen van de contributie te versimpelen zijn we daarom vorig jaar overgestapt op automatische incasso. Vele dorpsgenoten maken hier inmiddels al gebruik van. Betaald u de contributie nog niet via automatische incasso dan vindt u bij deze nieuwsbrief een bijlage met daarop uw gegevens.



U kunt deze brief op de volgende manieren inleveren:

- Maak een foto of scan en mail deze naar trouwaanoranje@gmail.com
- Doe deze in de brievenbus bij Marcel Vonk op Noordzijde 49
- Lever deze bij een ander bestuurslid in

Wij zullen jaarlijks het contributie bedrag rond Koningsdag van uw rekening afschrijven.

Mocht u geen gebruik willen maken van automatische incasso, dan kunt u uiteraard ook de contributie nog zelf overmaken naar rekeningnummer: NL91 RABO 0139 235 515 o.v.v. naam + adres. De jaarlijkse contributie bedraagt €5,- per huishouden.



Lid worden?

Bent u nog geen lid, maar wilt u dit wel graag worden, stuur dan een mail naar trouwaanoranje@gmail.com. U ontvangt dan zo snel mogelijk een incassoformulier in de brievenbus.

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:

