



4 mei Nationale Herdenking

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd.

Het jaarthema 2021 is:

‘Na 75 jaar vrijheid’

In 2019 en 2020 herdachten we het einde van de Tweede Wereldoorlog en vierden we dat we sindsdien in vrijheid leven. We vroegen ons af: Wat heeft de afgelopen 75 jaar betekend? Hoe gaan we om met vrijheid? Hoe verantwoordelijk voelen we ons daarvoor? En wat vraagt het aan inzet van onszelf en anderen?

Dit jaar maken we pas op de plaats. We maken de balans op: waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?

**4 MEI
IS HET
2 MINUTEN
STIL**

20.00 UUR - NATIONALE HERDENKING

GEEF VR/VJHEID DOOR

Deze special wordt u aangeboden door:



Gedichten kinderen groep 7 en 8 van CBS De Fakkel.

Leven in vrijheid

75 jaar geleden werd ons land bevrijd

Het werd weer een land van vrijheid

Er waren veel feesten op straat

Want er was geen kwaad

Nu leven we nog steeds in vrijheid

Maar we herdenken nog steeds die tijd

Een tijd van verdriet is er gelukkig niet meer

We leven in een goede sfeer

75 jaar vrij

Dat zijn wij

En daarom zijn we blij

Asaal Esmahilzade

Emma Vonk

Vrijheid

wij zijn blij want wij zijn vrij

wij kozen geen partij

maar we waren niet bomvrij

dankzij geallieerde zijn wij vrij

we waren dolblij

waarom oorlog

waarom geweld

waarom verdriet

alleen door een oorlog

het is niet verdiend

mensen zeggen we zijn niet vrij, want corona is in de wereld, maar als je hier aan denkt weet je het.
Je bent je echt vrij

Herdenkingsdienst

Ook dit jaar is er geen herdenkingsdienst in de kerk vanwege het coronavirus. De Nationale Herdenking op de Dam wordt op aangepaste wijze georganiseerd en uitgezonden via de publieke omroep om 19.00 uur.



In het laatste jaar van de oorlog, vinden er in Goudriaan een aantal tragische gebeurtenissen plaats. Zo stort er op 22 mei 1944 een Engelse Lancaster (bommenwerper) neer. Van de zeven jonge bemanningsleden overleven slechts twee mannen de crash. Zij brengen de rest van de oorlog in krijgsgevangenschap door en overleven de oorlog.

De volgende mannen overleefden de crash niet:

Trevor Gordon Franklin - 21 jaar

James Kiltie - 23 jaar

John Moffatt - 22 jaar

Alan Andrew Anderson - 20 jaar

Stanley Spencer - 22 jaar

Op 2 oktober 1944 wordt Klaas Jongeneel, 36 jaar oud, doodgeschoten op zijn vlucht voor de Nazi's na een huiszoeking.

De slachtoffers van deze gebeurtenissen zijn begraven in Goudriaan. Hiervoor is op de begraafplaats een monument geplaatst.



SAMEN!

Waarom oorlog?
Waarom ruzie?
Waarom boosheid?
Waarom verdriet?

We vieren samen,
Met elkaar.
We gaan verder,
Voor elkaar.

Lang geleden was het oorlog,
Mensen logen,
En bedrogen.

Is dat nu al klaar?
Is iedereen nu wel vrij?
Is al die narigheid voorbij?

We leven nu in vrijheid,
Hopelijk in eeuwigheid.
We vechten samen,
Voor alles en iedereen!

Gemaakt door: Domine en Isabel.



Vrijheid



Wat is vrijheid?
Geeft het al blijheid?
Of niet met al dat verdriet?
Van al dat geschiet?

Al die bommen en schoten.
Al die jaren de oorlog.
Ze probeerden mensen te redden met boten.
Ook alles met bedrog.

Dit mag niet nog een keer gebeuren.
Wij willen de wereld in kleuren!

Oorlog is slecht!
Vrede is goed!
Denk aan de mensen waar je tegen vecht.
Alles met geweld en bloed.

Is het moeilijk om te kiezen.
Wat je allemaal kunt verliezen.

Mila & Renske

Vrijheid

Gedicht van C&S

Wat is er nou aan de hand.
Er moet geen discriminatie in het land.
We moeten vrij zijn.
Iedereen mag blij zijn.

In Nederland gaat het best wel goed,
Maar denk niet dat de democratie weg moet,
Dan gooien de terroristen met roet.

Wij leven vrij,
Wees blij
Want oorlog is 76 jaar voorbij,
En er is vrede in de maatschappij

VRIJHEID

Vroeger leefde we in de tweede wereld oorlog als een leeuw in een kooi

Mogen niet na 20:00 uur naar buiten

En dan zitten we achter de ruiten

En staren we maar naar buiten

De vervelende oorlog maakt veel rotzooi

Veel doden

En dan de joden die hadden nog het ergste leven.

De tijd van nu, hadden veel plezier

Maar door corona worden we thuis gezet

En liggen we maar op bed

En hopen dat we worden gered

Een kwartier

Dat leek eerder op een paar uur

De vrijheid van Nederland

Het is de beste kant

Veel geld in het land

En de dan het groene hart

Veel bossen zorgen voor kracht

En genoeg eten in het vrucht

Er is niks dat erop je wacht

En god heeft alle macht

Gemaakt door Kyano en Gijs



Peace

STAN
MATTHIAS

VRIJHEID?

Vrijheid is een lastig woord
Niemand weet precies wat het betekent
Maar toch is vrijheid iets wat je tekent

Vrijheid voor de één,
Is gevangenschap voor de ander
Niemand houdt van iedereen
Maar ben je elkaars tegenstander?

Is vrijheid misschien je mening uiten,
Of dingen alleen besluiten
Is vrijheid misschien iedereen blij
Of hoort een boos gezicht erbij

Is vrijheid misschien een mooie natuur
En de economie om zeep helpen
Of is dat te veel van het goede
Een strand overspoeld met schelpen

Is vrijheid misschien een bevrijd land
Of een gesloten burgerlijke stand
Officieel niet bestaan en doen wat je wil
Is dat loslaten of laten vallen...

Wie zal het zeggen...
Zullen we overleggen...
Of ieder anders mening opzijleggen ...

Volgens mij is vrijheid,
Iedereen een eigen mening,
Iedereen een eigen doel,
Iedereen een eigenheid.
Iedereen een eigen smoel

Iedereen een vrije mening,
Iedereen een vrij geloof
Iedereen een vrij leven
Iedereen een..

Leven in vrijheid

75 jaar vrijheid ?

75 jaar vrijheid maar gebruiken we het wel goed?

Er stroomde toen bloed.

Het was een nare tijd.

En waren heel veel kwijt.

Hoe gebruiken wij onze vrijheid?

Met boosheid of blijheid?

Wij vinden dat we in een vrij land wonen.

Omdat we vrij in ons geloof zijn.

Geen zware straffen.

Maar er zijn wel aanslagen.

En enorme bedragen.